

De Alpen jeej!

Parc National des Ecrins, Valgaudemar, Zomer 2011

Auteur : Jirka en familie (lid bij ALPY vzw in 2011)

Dag 1

We probeerden de plaatselijke specialiteit, **tourtons**. Een soort gefrituurd bladerdeeg waar die Fransen om het even wat insteken: confituur, spinazie, choco, ... Niet te geloven.

<http://www.tourtons.com/>



Dag 2

Een **wandeling** in de bergen. Daar waren we tenslotte voor gekomen. Tot aan de berghut, en terug. Hoogtevrees kwam je hier niet goed uit, maar het gevoel en de kick als je helemaal boven staat, doen het gewoon.



's Avonds was er een **lichtspektakel** in St-Bonnet. Op verschillende pleinen was er een verhaal dat je kon luisteren en op het centrale plein was er een lichtspektakel. Echt chic gedaan.

Dag 3

Het stond daar vol '**écomusées**'. Dat waren dus kleine museumpjes over bijvoorbeeld de geschiedenis van de streek, een botanische tuin, een dierenmuseum, een fototentoonstelling, ... Echt leuke dingetjes.

We zijn ook een **geitenboerderij** gaan bezoeken, waar ze de geitjes molken. Én we mochten zelfs helpen.

's Avonds waren er elke avond **presentaties** in het cultuurhuis, over de bergen en al wat er mee te maken had. Die avond over de speciale vogels die de Alpen hebben voortgebracht.

<http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/ete/territoire/culture-et-patrimoine/musees.html>

Dag 4

Alweer een **wandeling**, tot aan de berghut en terug. Op bepaalde momenten voel je je echt 'King of the World' als je zo op een berg staat. Er waren ook kindjes van zes die dezelfde wandeling deden, en echt over die wegjes huppelden als berggeitjes. Niet eerlijk.



Dag 5

En toen was er opeens een **avonturenpark**. Hoog in de bomen in touwen en bruggetjes hangen. Er waren 4 verschillende moeilijkheidsgraden, en ons mama heeft ze allemaal gedaan, inclusief de zwarte (die was echt eng). Applausje voor de mama, al kon ze daarna niet meer uit de voeten van de pijn. *(nvdr: dit is zwaar overdreven!!!)*

<http://www.actionschampsaur.com/>



Papa heeft die dag een **mountainbike** gehuurd en is de steile, met stenen bezaaide wegjes gaan ontdekken.



's Avonds was er weer een presentatie, ze toonden foto's van de vallei. Hoe de vallei er in de vier seizoenen uitzag, de mensen, de dieren, ...

Dag 6

Mama had weer een **wandeling** gemaakt, 1200m stijgen op 4km (ze kon wéér niet uit de voeten van de pijn achteraf). *(nvdr: dit is wél waar ...)*

Voor de rest hebben we écomuseumpjes gedaan, en 'ne keer goe gaan **eten**'.



Dag 7

Toen zijn we gaan '**hotdoggen**'. Een 'hotdog' is een soort opgeblazen kajak. In de woestere bergrivieren zijn kajaks niet zo handig, maar dit soort bootjes wel. We voeren in 'eau vivante', woest water. Je vaart in groep, met een gids. Af en toe tol je in het rond, hopen dat een steen je terug in de juiste richting duwt. Het was echt zalig.



's Avonds was er weer een voorstelling, ditmaal over mineralen die daar in de bergen zaten.